

Portret ViVo-InFo december 2015



Portret van:	Bart van de Lockand.
Woonplaats:	Vianen.
Geboren:	5 december 1957.
Beroep:	Monteur bij BGM
Huwelijkse staat:	Gehuwd op 26 augustus 1983.
Favoriete Club:	Vianen Vooruit en PSV.
Krant:	De Gelderlander.
Omroep:	RTL 7 of Discovery.
Politieke partij:	Als ik nu moest stemmen dan PVV.
Speler buitenland:	Zlatan Ibrahimovic.
Speler Nederland:	Arjan Robben.
Jeugd idool:	Bennie Jolink van Normaal.
Stadion:	Camp Nou van Barcelona.
TV programma:	Dokter Tinus en Studio Sport.
Favoriete trainer:	Bert van Marwijk.
Kwal van de voetballerij:	Jan Mulder.
Welk idee heb jij als er een ideeënbus bij VV zou zijn:	In plaats van 2 kleine schermen 1 groot beeldscherm plaatsen in de kantine.
Lelijkste tenue:	Roze uit-shirt van Ajax.

Mooiste vrouw:	Katja Schuurman.
Seks voor de wedstrijd:	Ja, als je het maar niet in de kleedkamer doet.
Favoriete soap:	Heb ik niet, die kijk ik niet.
Mooiste sportpark:	Vianen Vooruit.
Lelijkste sportpark:	't Oventje.
Favoriete vakantie­land:	Rondtrekken in Noorwegen, gaan we nog een keer doen.
Drinkt graag:	Jahh een potje bier. Ook wel de apartere bieren, lekker 's avonds een flesje voor de TV.
Eet graag:	Gebakken piepers met rode kool en 2 gehaktballen.
Mooiste muziek:	André Hazes.
Andere hobby's	Motorrijden en mountainbiken.
Grootste blunder ooit:	Op het werk kwam een keer een auto binnen waar nieuwe remblokken op moesten, ik heb toen 1 remblok vervangen en 1 oude terug gezet, een week later kwam de klant klagen, bleek dat ik een nieuwe had weggegooid en de oude had terug gezet.
Grootste miskoop ooit:	Navigatie voor de fiets. Hartstikke duur en stuurt je gewoon de verkeerde kant op.....
Favoriete vrouw:	Henriette. Da verdiende gejj Jet...!
Favoriete huisdieren:	Hond, da's niet zo moeilijk (Berner Sennen).
Roken:	Nooit gedaan en dat wou ik zo houden.
Favoriete scheidsrechter:	Toen die kale, Collina.
Drugs:	Nee en ook nog nooit gehad, we hebben het wel druks.
Tijdschrift:	Moto 73.
Beste speler Vianen Vooruit ooit:	Robbie van Raaij.
Echte sportman:	Jeffrey Herlings en Max Verstappen.
Wie wordt de nieuwe prins?	Jo van Casteren.
Graag ontmoeten:	Een avond met Bennie in de kroeg zitten.
Wat of wie word(en) onderschat:	Alle vrijwilligers bij welke vereniging dan ook.
Jaloers op:	Niemand.

Held:	Heb ik niet.
Voetbal op tv:	Meer dan genoeg op TV, ik kijk de samenvattingen op zondagavond en de wedstrijden van het Nederlands Elftal.
Echte sportvrouw:	Daphne Schippers.
Favoriete film:	Once upon a time in the West.
Andere sport:	Motorcross op televisie.
Het mooiste aan/in de nieuwe kantine is:	Het terras, kun je mooi buiten de wedstrijd kijken.
Hoogtepunt in de voetballerij:	Die heb ik nooit gehad, zelf als menneke maar 3 jaren gevoetbald, vaak op de bank en toen ik eenmaal de motoren ontdekt had.....
Dieptepunt in de voetballerij:	De dag na meedoen met het familietoernooi. Kon bed niet uit, ben van ellende naar Theo Coenen gegaan voor een massage.
Algemene opmerking:	Ik wens iedereen een goede gezondheid toe in 2016 en we hebben een mooi clubje bij Vianen Vooruit.

SUPPORTERSCLUB
VIANEN VOORUIT

