

Extra interview met 1^e elftal speler Ken van Tienen



Met wie zitten we hier aan tafel.

Het mag duidelijk zijn, we zitten aan tafel met Ken van Tienen, zoon van Annie en Koos van Tienen wonende in de Franssenstraat te Vianen. Daar woont Ken niet meer, hij woont samen met Nancy in Cuijk. Ken is niet meer piep.... hij is 35 jaar jong en de meest ervaren speler van het 1^e elftal. Ken werkt als allround procesoperator bij MSD in Boxmeer, daar maken ze dierengeneesmiddelen. Hij heeft daar dagdiensten, maar kan bij storingen opgeroepen worden.

Wanneer heb je het meeste plezier tijdens voetbal?

Wedstrijden zijn sowieso mooier dan trainen en ik heb het meeste lol tijdens en na wedstrijden die onverwacht gewonnen worden. Zoals tegen DAW, waarbij we ongeveer 80 minuten verdedigd hebben en waarbij Walter de winnende goal maakte in blessuretijd na een pass van Christian. Da's ongeveer 4 jaar geleden. Of de 4-1 tegen DAW, waarbij Kevin en Randall van Elst elk 2 goals maakten. Dit seizoen spelen we weer tegen DAW....

Verder is de 3^e helft ook altijd leuk, dat hoort er gewoon bij. Al is het niet meer zoals vroeger, toen bleef iedereen wat langer hangen en werd er veel meer ghouwehoerd. Nu is het toch allemaal een tikkeltje serieuzer.

Welke trainers hebben jou iets willen leren en wat?

In het begin bij de jeugd heb ik wel een jaar of 10 Tonnie Driessen als trainer gehad, die ging elk jaar mee. Later bij de A had ik Willy Theunissen als trainer. Toen Leo Jansen trainer werd bij het 1^e elftal, was hij elke zaterdag bij de wedstrijden als trainer samen met Willy. De laatste twee seizoenen in de A waren een combi met VCA, toen had hij ook leiders uit St. Agatha, waaronder Marcel Jilissen. Eénmaal in het 1^e elftal zijn er veel trainers geweest, een kleine opsomming:

Cor Perlee; heeft mij laten debuten.

Leo Jansen; liet me een paar keer linkshalf voetballen.

Marcel van Baal; minder drinken op zaterdagavond is toch beter.

Marc Schols; met Marc zijn we naar Engeland geweest met de selectie en hebben West Ham United bezocht.

Leo Thorn; probeerde iedereen discipline bij te brengen.

Tonnie Heijmans; dat was voor al veel gezelligheid.

Henk Driessen; een goede trainer, maar ik was toen al uitgeleerd.

Marco Benneheij; een goede trainer, maar ik was toen al uitgeleerd.

Dennis Kroes; probeert me aan het voetballen te krijgen.



Wat zijn de mooie dingen die je hebt meegemaakt met het voetballen?

Natuurlijk de kampioenschappen, promoties en nacompetities. De allermooiste was afgelopen jaar naar de 3^e klasse. In Grave met Marc Schols was mijn 1^e kampioenschap (van de 6^e naar de 5^e klasse), onder Henk Driessen in Keldonk promotie naar de 5^e klasse en in Wanroij het kampioenschap naar de 4^e klasse. Bij

de jeugd ben ik met de E in St. Tunnis kampioen geworden, ik weet nog dat Jan van Elst een Bedford bus had met muziek erin. Verder ben ik met de A 2 of 3 keer kampioen geworden, maar toen had je halve competities. Verder hebben we nu natuurlijk een prachtige kantine.

Natuurlijk zijn er ook mindere dingen die je hebt meegemaakt met het voetballen.

Degradaties waren altijd erg en die naar de 6 e klasse het ergste. We waren toen niet goed genoeg. Het jaar daarvoor stopte de oude garde en de jongeren hadden het moeilijk. Het jaar daarna werden we weer kampioen, maar toen waren Richard Hendricks en Ronny Brands weer terug in het 1^e elftal.

Verder was trainen met Pieter Lange rampzalig. Om een duel van mij te kunnen winnen greep hij me niet zachthandig bij 'miene zak'. Ik heb hem meteen 'terug gevat' en hem tegen z'n oor geslagen. Dave van Keijsteren stond er bij en snapte niet wat er allemaal gebeurd, die had de aanleiding even gemist...

Wat is je favoriete elftal waarmee je eens hebt gespeeld?



Wat is jou verwachting voor het seizoen 2015/2016?

Het zal een kunst zijn om in de 3^e klasse te blijven. We starten tegen Nulandia thuis, ik ken alleen de teams waar we vorig jaar ook tegen gevoetbald hebben, zoals Uden, Siebengewald, Gennep en Haps.

Wat zijn je persoonlijke verwachtingen binnen het voetbal na je voetbalcarriere?

Ik vind het wel leuk om iets in de begeleiding te gaan doen, het 1^e team is zeker een optie. Ik weet zeker dat ik geen trainer wil worden. Maar vooralsnog een jaar in de selectie en dan ga ik bekijken of ik nog doorga met voetballen. Voor mij is een lager elftal of de veteranen geen optie.

Wat wil je nog kwijt?

Ik voetbal nog steeds erg graag en ik hoop dat het een mooi seizoen wordt!

Supportersclub Vianen Vooruit

