

## In beeld uit beeld met Ruud Aben

Op donderdag 5 mei is de supportersclub op bezoek geweest in Tegelen bij Ruud Aben. Sinds december 2002 heeft Ruud hier zijn eigen Café genaamd Kefee Sintermerte. We worden hartelijk ontvangen door Ruud en beginnen met een kop koffie. Vanavond staat de belangrijke wedstrijd Marseille – Feyenoord op het programma en er zitten al een aantal vaste stamgasten klaar voor de wedstrijd. Maar goed dat we op tijd zijn aangekomen in Tegelen.

Ruud hoeft eigenlijk geen introductie want hij komt echt uit een Vianen Vooruit Familie. Ruud is de zoon van Henk en Ger Aben en is samen met zijn zus Silvy opgegroeid in Vianen. De ouders van Ruud waren veel op het voetbalveld te vinden, Henk jarenlang aan de bestuurstafel en Ger dag en nacht in de kantine.



Ruud heeft altijd gevoetbald. Zowel in alle jeugdelftallen van Vianen Vooruit als daarna ook bij de senioren. Van het eerste elftal tot het zevende, Ruud heeft ze bijna allemaal doorlopen.

Bij de E junioren is Ruud begonnen als keeper maar uiteindelijk in de voorhoede terecht gekomen waar hij regelmatig een doelpuntje meepikte.

Ruud heeft een meerdere trainers meegemaakt in de periode dat hij in de selectie speelde. Leo Janssen,

Marcel van Baal en Mark Schols passerden de revue. Later is Mark Schols ook nog trainer geweest in Tegelen bij de A1, maar dat was sportief gezien niet zo'n succes.

Uiteindelijk is Ruud zijn actieve voetbalcarrière begonnen in het 7<sup>e</sup> elftal van Vianen Vooruit. Dit was een echt vriendenelftal met onder andere Eric Derks, Michel Van de Heuvel, Ashwin Verbiesen, Rody Kusters en Twan Roelofs. Dit was een echt vriendenteam waarbij iemand geen voetballende kwaliteiten hoefde te hebben om hier aan te sluiten. Daarna ben ik nog in de selectie terecht gekomen en ben ik uiteindelijk afgezwaaid in Vianen Vooruit 2.

Daarnaast is Ruud ook enkele jaren jeugdleider/trainer geweest van de D1 waar destijds onder andere Niels en Thijs Lamers in voetbalden. Ruud kijkt nog met veel plezier terug aan deze tijd.

Van 1999 tot 2002 is Ruud drie jaar de uitbater geweest van Café zaal de Hei in Vianen, (voordat Ronald en Cindy in het café kwamen) waarna Ruud vertrok naar Tegelen naar Kefee Sintermerte.

Pieter vraagt meteen het hemd van Ruud zijn lijf, en Ruud begint meteen te vertellen. Tegelen heeft ongeveer 20.000 inwoners en is daarmee iets groter dan Cuijk. De meeste gasten die in het café komen zijn ouder dan 20 jaar. De jeugdigen uit Tegelen gaan vaak naar Venlo en komen daardoor minder in het Café. In december dit jaar zit Ruud al weer 20 jaar in het Café.

Naast het Café heeft Ruud nog een ruimte voor feesten en partijen tot 50 personen. Helaas door Corona is hier de laatste 1,5 jaar weinig gebruik van gemaakt. Gelukkig trekt het nu weer allemaal aan en is deze ruimte in de weekenden vaak geboekt voor feesten en partijen. In deze ruimte is ook voldoende vertier zoals een dartbord en een tafelfoetbalspel.

Ruud begint een leuke anekdote te vertellen over het verschil is feestjes vroeger in de Hei en hier in Tegelen. In Vianen begint iedereen met een of twee bakjes koffie voorafgaand aan een feest, hier in Tegelen slaan ze dat eigenlijk over. Ruud heeft in Tegelen zo al de nodige liters koffie weggegooid.

Net als in Vianen zijn er ook in Tegelen diverse verenigingen actief. Zo komt er een Dartteam bij Ruud over de vloer, sponsort hij een voetbal team uit Tegelen. In tegenstelling tot Vianen is er in tegelen geen zaalvoetbalcompetitie op vrijdag. Waar in de Gemeente Land van Cuijk alle horeca om 3 uur dicht moet zijn kennen ze in Tegelen geen sluitingstijden. Op een gezellige avond gaat het dan ook wel eens door tot in de vroege uurtjes.



Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd door de gezamenlijke horeca in Tegelen. Vorige week was er nog een geslaagde koningsnacht georganiseerd waarbij alle deelnemende kroegen live muziek verzorgden. Het was een drukke en geslaagde koningsnacht en ook met Koningsdag hebben we een drukke gezellige dag gehad.

Op zich zijn er weinig verschillen tussen Vianen Vooruit en de voetbalclub uit Tegelen. Ik denk dat het niveau hier lager ligt dan in Vianen, en waar beide clubs het van moeten hebben is van inzet en werklust. Ruud staat er nu ook wat verder vanaf dan destijds in Vianen. In Tegelen heb ik nog 1x met de veteranen meegedaan maar dat was niet zo'n succes, ik had een paar dagen overal last van en heb daarna besloten om definitief te stoppen met voetballen.

Op het einde van de avond worden er nog enkele leuke anekdotes verteld over de tijd van Ruud bij Vianen Vooruit;

Ruud heeft in zijn carrière veel gele kaarten gekregen iets wat de toenmalig voorzitter (en vader) Henk Aben een doorn in het oog was. Bij Vianen Vooruit werden toen de helft van de bedrag voor gele kaarten teruggestort. Dat vond Ruud wel fijn maar Henk had daar meer moeite mee.

Als jeugdleider heb ik ooit voorafgaand aan het seizoen gezegd dat als we kampioen zouden worden dat ze mijn auto mochten verven. Dat heb ik geweten, mijn oranje Opel cadet werd geschilderd in alle kleuren van de regenboog. Gelukkig heb ik die auto destijds nog voor een goede prijs kunnen inruilen bij gebroeders Van de Bosch.

Een van de dingen die me ook altijd bij zal blijven is een thuiswedstrijd tegen GVV uit Grave. Na de wedstrijd was er een opstootje tussen de kleedkamers en de kantine in. Volgens mij had Vianen gewonnen en GVV was het niet eens met de scheidsrechter. Na de wedstrijd werd er van alles over en weer geroepen. Uiteindelijk is Ed van Avezaath als een echte K1 strijder voor de kleedkamer gaan staan om mensen tegen te houden. Uiteindelijk mochten we de kleedkamer niet meer uit en hebben we daar even "vast" gezeten tot de rust wedergekeerd was.

Een andere leuk verhaal is dat we een keer tegen Vios speelde. Een klasgenoot van mij was mijn directe tegenstander en was/vond zichzelf nogal goed. Wat ik me er van herinner is dat het een echte degradatiekraker was. Mijn klasgenoot heb ik letterlijk uit de wedstrijd gespeeld en is de week erna niet op school geweest, zoveel last had hij ervan gehad.

Misschien wel het allermooiste is dat we uit bij DAW speelde die toen kampioen konden worden. Ze stonden geloof ik 8 punten voor met nog 3 wedstrijden te spelen. Voor de wedstrijd was de DJ de muziek al op aan het bouwen en in de rust werd het koud en warm buffet al geleverd. We wonnen die wedstrijd met 4-1 waardoor DAW geen kampioen werd. Die zagen ze daar niet aankomen 😊 Ook

in de wedstrijden erop kon DAW kampioen worden, maar ook toen hebben ze dat steeds nagelaten en verloren ze de laatste twee wedstrijden.

Wat me ook bijstaat is dat we tijdens de matinee met de Kermis altijd eieren gingen eten bij Jo Dinnissen. Dat was altijd een gekke boel en vaak bleef net niet bij alleen eieren. Als iedereen alles op had gingen we weer terug naar de tent om door te gaan tot in de late uurtjes.

Tot slot de vraag aan Ruud wat hij het meeste mist aan Vianen. Dat is echt een lastige vraag, ik woon inmiddels al bijna 20 jaar hier in Tegelen. Ik denk toch dat ik de saamhorigheid mis van een klein dorp.

Ruud, bedankt voor de gastvrije ontvangst en de gezellige avond. Als jullie in de buurt zijn van Tegelen is het zeker een aanrader om iets te komen drinken en gezellig bij te kletsen.

